



הרב שלמה ברילנט, מזכ"ל איגוד מנהלי הישיבות ובנו של העסקן המיתולוגי הרב חיים ברילנט, הפך בשנים האחרונות לרוח החיה שמאחורי כל מאבק ציבורי בנושאי החינוך החרדי ⤴ בשנה הקשה ביותר לעולם התורה מאז קום המדינה התיישבנו עמו לשיחה שחושפת מעט מהמתרחש מאחורי הקלעים ⤴ על יחסה של המדינה לחרדים: "אנחנו לא אזרחים סוג ב' ואפילו לא סוג ג'" ⤴ על המצב הקיומי הקשה של עולם התורה: "העוף הוא מצרך נדיר כיום בארוחות צהריים בישיבות ⤴ ועל העוינות של שופטי הבג"ץ: "אמר לנו אחד מבכירי עורכי הדין במדינה: חבל על הזמן שלכם. יש פה אג'נדה שעומדת לנגד עיני השופטים מעל לכל ערך אחר" ⤴ חכמת שלמה

יוסי הכט

"מדינת ישראל לא מתייחסת אל החרדים כאזרחים"

בשנה האחרונה. כשמחפשים תשובות עם נתונים מספריים מדויקים – הרב שלמה ברילנט הוא הכתובת המתאימה. האיש שגדל בבית העסקן המיתולוגי מזכ"ל צא"י הרב חיים ברילנט התחנך על ברכי העסקנות בצרכי ציבור באמונה. "אבא שיחיה", אומר ר' שלמה, "הוא המודל של איש ציבור עברי. כל שנותיו בעשייה הציבורית היו באותו ניקיון כפיים וטוהר הלב, היה לו קול ברור ועקבי של עשייה אינסופית למען עולם התורה בלי רגע אחד של גמגום או פקפוק בצדקת הדרך בכפיפות קומה מלאה לגדולי ישראל".

לדבר בקול ברור וצלול, ותמיד עם נתונים סופר-מקצועיים ומעודכנים, זו תמצית העבודה של הרב שלמה ברילנט, מזכ"ל איגוד מנהלי הישיבות ואיגוד הת"תים. הרב ברילנט מוכר לכל ח"כ חרדי, ולכל פקיד חילוני. אף מהלך בנושאי חינוך לא יכול לחלוף לו מתחת לרדאר, ובדרך כלל, הוא הראשון לזהות את המוקשים שטומנים

המוסדות החרדים. אם תשכילו למנות מישהו שידבר בקול ברור בשמכם, תצליחו להסביר במשפט אחד מה שלעולם לא תוכלו לנסח כאשר כל אחד מדבר בנפרד".

כשהרב שלמה ברילנט שומע את הסיפור הוא מחייך: "זה כל כך מתאים לרב יעקב אשר", הוא אומר, "לזהות פעילות עם כוונות אמיתיות למען עולם התורה ולעודד זאת בכל דרך. אם כבר פתחתם במחמאות, אני חייב לומר כמי שמסתובב הרבה שנים במסדרונות הכנסת, שיעקב אשר הוא ללא ספק הפתעת הקדנציה. הקשרים שהוא רקם במהלך השנה שלו בכנסת, ובתקופה כה קשה ליהדות החרדית, הם קשרים שחבר-כנסת חילוני לא מצליח ליצור אחרי עשרות שנות פעילות, אבל זו גדולתה של היהדות החרדית. הרי בעניין הזה אין מחלוקת שהנציגות החרדית בכנסת היא האיתנות ביותר מבין כל חברי הבית".

נחמד לפתוח ראיון נוקב עם מחמאות, אבל הבה ונתקדם לשאלות הקשות שמעסיקות את עולם התורה

בסוף-השבוע שעבר השתתף חבר-הכנסת יעקב אשר ביום עיון שנערך לעשרות עובדי המתנ"סים בריכוזים החרדיים. הוא שמע טענות ומענות – על תקציבים שהולכים ומצטמקים, פקידים שתוקעים מקלות בגלגלים ושאר כל הטרוניות המוכרות כל כך לעוסקים בצרכי ציבור בשנה האחרונה.

"כ"א אשר הבטיח לבדוק ולעזור, אך סיים את דבריו בהצעת ייעול: "קחו דוגמה", הוא אמר לנוכחים, "ממה שקורה בתחום החינוך. אין מגזר שסובל יותר בשנה האחרונה ממנהלי המוסדות וראשי הכוללים והישיבות, אבל שם, יש מי שמרכז את המשברים. יהודי יקר ששמו הרב שלמה ברילנט, שבסיועה של רואת חשבון חרדית (אביגיל שיקוביצקי – י.ה.) הלך והכין מצגת מפורטת שמסכמת את כל הפגיעות והאפליות שמהם סובלים